

Bài Học Lòng Biết Ơn

Website giáo xứ Đaminh Ba chuông có một chuyện hay tựa “*Bài học lòng biết ơn*” như sau:

Thời đó, món kem và nước trái cây còn rất rẻ, có câu chuyện kể về Jim, cậu bé 10 tuổi:

Một ngày kia, sau một hồi đi qua đi lại, Jim tiến đến cửa hàng giải khát đông nhất nhì thành phố, nơi có món kem trái cây thập cẩm mà cậu bé rất thích...

Cậu bé mạnh dạn tiến lại gần cửa rồi đẩy nhẹ và bước vào.

Chọn một bàn trống, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

Vài phút sau, một người nữ phục vụ tiến lại gần và đặt trước mặt cậu một ly nước lọc.

Ngước nhìn cô, cậu bé hỏi:

- Cô ơi! Một ly kem trái cây thập cẩm giá bao nhiêu?”

Cô phục vụ trả lời.

- 50 xu.

Nghe vậy, Jim liền móc trong túi quần ra đếm các đồng xu lẻ. Nhẩm tính một hồi, cậu bé hỏi tiếp:

- Thế bao nhiêu tiền một ly kem bình thường?”

Người nữ phục vụ kiên nhẫn trả lời, dù lúc đó khách vào cửa hàng đã rất đông và đang đợi cô:

- 35 xu..

Rồi cô mang đến cho Jim ly kem thường như cậu yêu cầu, và sang phục vụ những bàn khác.

...

Cậu bé ăn xong kem, để lại tiền trên bàn và ra về.

Khi người nữ phục vụ quay trở lại để dọn bàn, cô đã bật khóc khi nhìn thấy 2 đồng kềm 5 xu và 5 xu lẻ được đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh 35 xu tiền trả cho ly kem thường cậu đã gọi.

Tính ra, Jim có đủ 50 xu cho ly kem đặc biệt mà cậu thích, nhưng cậu chọn ăn ly kem bình thường 35 xu để có thể dành 15 xu còn lại cô phục vụ (1).

Ps. *Lòng biết ơn sẽ giúp cho tương quan giữa con người với nhau được nồng ấm hơn, giúp cho thế giới đỡ đau khổ hơn, giúp cho mỗi người nhận ra chính mình hơn, để yêu đời hơn, yêu người hơn....*

Lòng biết ơn là gì? – Là hiểu và nhớ công ơn người khác làm cho mình (2).

Lạ một điều: lòng biết ơn luôn được tỏ ra. Không có “lòng biết ơn chỉ ủ trong bụng” vì hình như hiểu và nhớ công ơn buộc người ta phải làm gì đó, không thể ở yên, giống như không thể cất giấu ánh sáng được.

Sau khi chữa hết bệnh phong hủi cho 10 người, chỉ một người trở lại cảm ơn, Chúa hỏi:

- Không phải là cả mười người được sạch ư? Còn chín người kia đâu? Sao không thấy họ quay trở lại chúc vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này? (3)

Nếu có loại “lòng biết ơn chỉ ủ trong bụng”, chắc Chúa không hỏi câu đó.

Trí ta lại liên tưởng: Trên đời có 3 hạng người không có lòng biết ơn:

1. Người chết: vì họ không còn khả năng biểu lộ lòng biết ơn.

2. Người ngu (kém trí) và người điên (mất trí): vì họ thiếu hoặc không có trí hiểu và trí nhớ.

3. Người chịu ơn quá nhiều: vì hạng người này hiểu lầm rằng mọi người phải cung phụng mình.

Biết ơn – bác ái: đó là 2 đầu của 1 sợi dây, sợi dây **yêu thương** đạo Phúc âm dạy. Có thể nhiều người Công giáo nắm được chỉ một đầu dây **bác ái** rồi cho mình đạt được tất cả?

(1) làm tiền “boa” (*pour-boire*) để tỏ lòng biết ơn

(2) Tự điển Tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ Văn hóa, nxb. Đà Nẵng 1998.

(3) Lc 17,11-19